



Stichting Hulp Moldavië-Transnistrië

Nieuwsbrief december 2013

Rabobank Waalre rekening: 1729.11.435
Website: www.hulp-moldavie-transnistrie.nl
ANBI: 8219.83.520

Lieve mensen, het is weer bijna Kerstmis, een tijd voor familie, gezelligheid en warmte. Helaas is Kerstmis in Transnistrië niet voor iedereen een feest! Er moeten kindermonden gevoed worden en kachels gestookt, want het is erg koud in de winter in Transnistrië. Veel bejaarden hebben geen geld om hout te kopen voor hun kachel, en veel ouders amper geld om eten te kopen voor hun kinderen.

De maandenlange winter is voor deze arme gezinnen een kwestie van overleven. Daarom is onze hulp heel hard nodig. De voedselpakketten die wij iedere winter maandelijks uitdelen zijn voor deze mensen het verschil tussen honger lijden of voldoende te eten hebben. Maar ook de aandacht die de mensen op deze manier krijgen, doet hen erg goed. Zo weten zij dat er in een ver land toch nog mensen zijn die aan hen denken en hen willen helpen.



Een oude vrouw in de sneeuw probeert wat geld te verdienen.

Helpt u ook weer mee om de kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Transnistrië te laten merken dat zij er niet alleen voor staan in hun armoede en eenzaamheid?

Het afgelopen jaar hebben wij met uw hulp weer mooie dingen tot stand kunnen brengen.

Kiwanis Dommeland heeft 30 kinderen voorzien van leermiddelen en een rugzak om hun schoolspulletjes in op te bergen. Hun ouders hadden geen geld om deze dingen te kopen. In enkele huisjes zijn raamkozijnen vervangen en heeft het plastic voor de ramen plaats gemaakt voor glas om de kou buiten te houden. Het kindertehuis in Glenoia konden wij blij maken met een computer en de verpleegpost in de dorpen heeft extra geld gekregen voor medicijnen en verbandmiddelen. Bij een ander kindertehuis hebben wij de overkapping van de ingang, die op instorten stond, kunnen laten vervangen, zodat er nu geen gevaar meer is voor ongelukken. Maar er zijn ook kleine persoonlijke dingen die wij hebben kunnen doen. Zoals het kopen van cement, een maandelijks bijdrage van 15 euro om een groot gezin te onderhouden, het kopen van incontinentie materiaal, etc.

Zaken die wij zonder uw financiële hulp niet tot stand konden brengen. Wij zijn onze sponsors, donateurs en vrijwilligers dan ook heel erg dankbaar. Samen met uw hulp hebben wij wat licht kunnen brengen bij de kinderen en ouderen in Transnistrië.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en gezond 2014!