



Stichting Hulp Moldavië-Transnistrië

Nieuwsbrief november 2014

Rabobank Waalre rekening: NL 24 Rabo 0172 9114 35
Website: www.hulp-transnistris-moldavie.nl
ANBI: 8219.83.520

Beste mensen,

Met onze kinderen en kleinkinderen vieren wij het Sint Nicolaas feest. Cadeautjes, snoep en gezelligheid, in Transnistrië kunnen veel ouders hun kinderen geen warme maaltijd geven vanwege geld gebrek. Wij hoorden dat veel kinderen zonder ontbijt naar school gaan.

Door de onrust in Oekraïne zijn de prijzen met 20 procent gestegen, de werkloosheid is groot en de angst onder de mensen, vanwege het dreigend oorlogsgevaar neemt toe.

Dankzij uw hulp hebben wij toch weer veel kinderen en ouderen kunnen helpen. Mede namens hen, heel veel dank!

Via Benjamin zijn we in contact gekomen met een verpleegster, genaamd Galya. Zij is werkzaam in een ziekenhuis. Wij hebben haar gevraagd of zij 1 à 2 dagen per week voor ons zou willen werken tegen een vergoeding. Wij kunnen met blijdschap mededelen dat zij met ingang van de maand juli j.l. bereid was 18 à 20 uur per week voor ons te werken. Zij bezoekt oudere, hulpbehoevende mensen. Wij zijn heel lovend over haar. Elke maand brengt Galya over haar gedane werkzaamheden verslag uit.



Galya neemt de bloeddruk op

Wij hebben ervoor gezorgd dat zij nu een bloeddrukmeter en een apparaatje, inclusief naalden om het bloedsuikergehalte te meten heeft. Galya voert noodzakelijke medische procedures uit zoals het geven van medicijnen, huidverzorging, massages en verbinden van wonden. Ze zorgt er voor dat de mensen weer af en toe buiten komen door met ze te gaan wandelen. Lichamelijke hygiëne, door ze regelmatig te wassen en te verzorgen. Ze helpt in de huishouding, zoals koken, wassen, bedden verschonen, boodschappen doen. Ze praat met de mensen, en indien ze graag willen leest ze voor uit de bijbel.

Herinnert u zich nog de foto uit onze nieuwsbrief van juni? Galya heeft de huiskamer van deze vrouw, zo geweldig mooi opgeknapt, door de kamer op te ruimen, schoon te maken een likje verf en een mooi behang aan de muur. Geweldig, je kent de kamer niet meer terug.



Maart 2013



Galya aan de schoonmaak augustus 2014

Wij hadden via Benjamin al veel goede en mooie verhalen gehoord over Galya, maar met deze foto's kunt u zien wat een wereld van verschil deze vrouw maakt voor de meest behoeftige. Het is fijn om te horen dat deze mensen weer de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Deze winter willen we graag, met uw hulp, zorgen voor nieuwe matrassen en dekens, zodat ze warm de winter door komen.



Het psychiatrisch ziekenhuis hebben wij een grasmaaier kunnen schenken, gekocht in Transnistrië. We hebben het rooien van bomen kunnen bekostigen. In de loop der jaren waren die zo hard gegroeid dat ze een gevaar opleverden voor gebouw en patiënten.

Deze zomer heeft het kindertehuis Glinoykaya, waar Nocolai, Vika en Vanja wonen, haar 50 jarig jubileum kunnen vieren. Mede dankzij uw steun, hebben alle kinderen een heel fijn feest gehad. Zie het filmpje en foto's op ons weblog: www.hulp-moldavie-transnistrie.nl

De kinderen van het tehuis in Bender hebben een nieuwe zomer outfit gekregen.

De basisschool in Bychok hebben wij kunnen helpen met hun verdere renovatie van de toiletten, aanbrengen van twee boilers, reparatie van raam en deur en leermiddelen in de vorm van verantwoord speelgoed, voor de allerkleinsten.

Wij blijven contact houden met deze mensen en kijken waar kleding, voedsel, hout en andere middelen nodig zijn om de koude winter, waar -20°C maar heel gewoon is, door te komen. Dankzij uw sponsorgeld, kunnen wij dit mogelijk maken. Wij blijven op uw steun rekenen, want zonder uw hulp kunnen wij niet helpen.

“Je bent slechts een druppel op een gloeiende plaat, het kan voldoende zijn”

Wij wensen u een Liefdevol Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig 2015!

Astrid, Adri, Ilse, Marola, Martien, Toos.