

Jaarverslag 2019 van Stichting Hulp Moldavië Transnistrië

Het afgelopen jaar vond er diverse malen een bestuursvergadering plaats. Tussentijds werd er onderling, als ook met de vrijwilligers in Transnistrië, intensief contact onderhouden. Zowel telefonisch, per e-mail en met een app.

Bezoek Transnistrië

Van 7 t/m 12 april hebben twee leden van het bestuur Transnistrië bezocht. Ook nu weer werd er een bezoek gebracht aan het kindertehuis in Bender, het psychiatrisch ziekenhuis en diverse gezinnen in Tiraspol. Eveneens bezochten we een aantal volwassenen, die als kind door onze stichting in het verleden financieel geholpen zijn bij noodzakelijke medische ingrepen. Zij houden nog steeds onze oprechte belangstelling.

De kinderen en het personeel van de school in Bychok verrasten ons wederom met een dans- en showvoorstelling, als uiting van dankbaarheid voor de geboden hulp.

Wij zijn meegegaan om de 65 maandelijks te verstrekken voedselpakketten te bezorgen in de dorpen Bychok en Novovladimirovka. Op deze manier maakten wij kennis met veel mensen die maandelijks een pakket ontvingen en konden met eigen ogen zien in welke barre omstandigheden zij vaak leefden.

De penningmeester heeft de uitgaven van de ter beschikking gestelde sponsorgelden gecontroleerd en goed bevonden.

Activiteiten en Fondsenwerving

Zoals gebruikelijk werd ook nu onze Nieuwsbrief dit jaar 2x uitgebracht en naar de diverse adressen zowel per post als e-mail verzonden.

Wij hebben weer op de Koningsmarkt gestaan in Valkenswaard om de Stichting onder de aandacht te brengen. Op 8 mei mochten wij wederom een deurcollecte houden tijdens de jaarlijkse bedevaart van Vrouwen Van Nu naar Meerveldhoven. Hierbij werd aan elke bezoeker een Nieuwsbrief meegegeven. Op 25 en 26 mei hebben wij ons verdienstelijk gemaakt bij de Missiemarkt in Waalre. Ook in de kerk te Aalst mochten wij ons presenteren evenals tijdens de Kerkendag op 15 september. Op 30 juni werden er broodjes verkocht bij de dans- en showuitvoering van La Toja in De Hofnar. Ook dit jaar mochten wij van Kiwanis Dommelland uit Valkenswaard een donatie ontvangen.

Ook nu hebben wij weer getracht meer bekendheid te geven aan de Stichting via Facebook, Website, het verspreiden van Flyers en door persoonlijke gesprekken.

Tijdens een familieweekend werden er pizza's gebakken en verkocht voor onze Stichting.

In plaats van cadeaus te vragen bij diverse gelegenheden, mochten wij een collectebus plaatsen.

2019

Ondanks een triest begin van 2018 door het overlijden van een kleinzoon van Olympiada, onze vrijwilligster in de dorpen, kunnen wij toch terugzien op een mooi en goed jaar.

Dankzij de vele sponsors konden wij weer voldoen aan de vraag naar voedsel, schoolgeld, luiers, incontinentiematerialen, medicijnen en diverse andere hulpvragen.

Ook verpleegster Galya heeft zich het afgelopen jaar vele uren ingezet voor de meest behoeftigen in de 2 dorpen.

Verder konden wij weer rekenen op de steun van Olympiada en diverse dorpsgenoten, evenals op Benjamin onze tolk en chauffeur.

Met de steun van velen hopen wij ook het komende jaar dit prachtige werk te kunnen voortzetten.

Waalre, januari 2020.