



Nieuwsbrief december 2022

Rabobank Waalre rekening: NL 24 Rabo 0172 9114 35 t.n.v. Stichting Hulp Moldavië-Transnistrïe
ANBI: 8219.83.520
E-mail: info@hulp-moldavie-transnistrïe.nl
Website: www.hulp-moldavie-transnistrïe.nl
Facebook: Stichting Hulp Moldavië Transnistrïe

Onze vrijwilligers van de Stichting Hulp Moldavië-Transnistrïe zetten zich belangeloos in voor de armen en behoeftigen in Transnistrïe, een landje afgescheiden van Moldavië onder Russische invloed.

Beste mensen,

Ook in Nederland maken we moeilijke tijden door. Op financieel vlak worden we allemaal geconfronteerd met een dip in de uitgaven. Dan eerst maar beknijselen op het minst noodzakelijke?

Zo ja, dan denk je al gauw aan donaties voor goede doelen in binnen- en buitenland. Hopelijk kunnen we alles weer terugbrengen tot de juiste prioriteiten. Ook voor onze inzet aan de minderbedeelden. En daarvan zijn er helaas nog zoveel in de armoedige dorpsjes, waar wij de allerarmsten, vaak zieke en gehandicapte mensen ondersteunen. Ze leven bovendien in angst door de oorlog vlakbij in het land Oekraïne.

Regelmatig vliegen er ook raketten over het grondgebied van Moldavië-Transnistrïe richting het oorlogsgebied. Ook de elektriciteitsvoorziening valt regelmatig uit. Vrede lijkt helaas nog ver weg.

Prijzen van voedsel en andere noodzakelijke levensbehoeften zoals hout voor hun kacheltjes en warme dekens zijn enorm gestegen.

Dankzij uw donaties, waar wij u erg dankbaar voor zijn, hebben wij al enkele van de allerarmste gezinnen van een vrachtwagen hout kunnen voorzien. De prijs van een wagen hout is gestegen van € 250 in 2021 naar € 600 dit jaar!!

Wij hopen op uw steun om ook de allerarmsten, die met geen mogelijkheid dit bedrag op kunnen brengen, deze winter van warmte te voorzien.



Gehandicapte man met een geschonken lading hout

Doordat enkele donateurs voor hun verjaardagen geen cadeau maar een envelop voor onze stichting vroegen, konden 12 kinderen 14 dagen op kamp. Voor een kind, dat vanwege gezondheidsredenen niet mee kon, hebben wij een fiets kunnen kopen. Wat een feest was dat!



Laatste dag van het kamp. 14 onbezorgde dagen van goed eten en drinken, sport en spel, maar vooral aandacht. Wat hebben ze genoten!



Het geluk straalt van zijn gezicht vanwege de nieuwe fiets. Nu hoeft hij niet meer achter de fietsende kinderen aan te hollen, maar kan met hen mee fietsen.

Er komen echter nog steeds veel hulpvragen bij ons binnen. We blijven natuurlijk onze verpleegster Galya ondersteunen, zodat zij hulp kan blijven bieden met name aan de ouderen.

Met uw steun kunnen we deze mensen blijven helpen die daar moeten leven in zulke moeilijke omstandigheden.

Het zal u wel duidelijk zijn:

“Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen.”

Wij wensen u een Vredig Kerstfeest en een hoopvol en gezond 2023.

Adri Zeegers (voorzitter), **Astrid Baltussen** (penningmeester) en **Toos Linsen-Rijk** (secretaris).